

Beste Leden

We zijn op 21 december vertrokken uit de haven om de Kerst en Nieuwjaar op de Bonjour te vieren.

Het is de tweede keer dat we dit gaan doen en het bevalt goed.

De eerste stop is Leidschendam onder de kerk , altijd gezellig liggen voor bootshapen En een praatje bij de sluis.

Zaterdag gaan we via het korte vlietkanaal naar Warmond voor de laatste bootshapen Voor de Kerstdagen.

We gooien los en varen naar de Unie eiland op de Kaag we zoeken een plekje uit de wild . We wandelen het eiland rond en we zijn alleen met de vogels en genieten van de rust.

Eerste Kerstdag zijn we uitgenodigd voor een brunch dus varen we naar Leiden en hebben zo een gezellige dag .

De boot licht bij de watertoren en we blijven nog een nachtje liggen het werd te laat ,we zien opeens een hondje voor de boot zielig kijken naar ons en we proberen het naar ons toe te lokken met een honde koekje maar dat wil niet lukken en kunnen zo de penning niet lezen om zijn baasje te bellen we gaan naar bed en zien morgen wel of het hondje er nog is. Als we wakker worden is het hondje weg later als we aan het ontbijt zitten komt het hondje weer voor de boot , deze keer lukt het om de penning te lezen en bellen haar baasje (ze heet Mientje) ze komen Mientje ophalen van uit Hazerswoude en zijn erg blij dat ze terecht is, het wordt een emotioneel weerzien iedereen blij en nog een mooie Kerst verder.





Wij gaan terug naar de Kaag om de rest in rust en een lekkere Kerst maaltijd te maken.

Woensdag vroeg op we gaan Sietse helpen met zijn verbouwing in zijn huis en varen daarom naar Bodegraven om voor het huis aan te leggen, het worden drie mooie dagen van kletsen en werken aan de badkamer.

Zaterdag morgen varen we naar Alphen voor visite en er komt nog een collega langs die zag de boot liggen vanaf de brug, erg gezellig allemaal rond drie uur varen we door en kunnen nog voor donker op de Westeinder zijn, we vinden een mooi plekje op het Unie eiland met goed uitzicht over de plas.

Oudejaars dag nog even naar Aalsmeer voor verse oliebollen dan weer terug in de regen naar het eiland waar we om 24.00 uur het vuurwerk zien om ons heen en het nieuwjaar indrinken. Voor iedereen een gezond en mooi vaar seizoen 2018 gewenst.

Groeten van af de Bonjour Nico en Anki